

Η Εβδομάδα του Δέντρου

Η ιδέα της γιορτής του δέντρου ξεκίνησε γύρω στο 1880 από τη Νεμπράσκα των Η.Π.Α. Στην Κύπρο η ιδέα αυτή υιοθετήθηκε το 1920 με πρωτεργάτη το Τμήμα Δασών. Στη συνέχεια, η ιδέα έγινε θεσμός που υιοθετήθηκε από διάφορα οργανωμένα σύνολα. Μέσα από τις εκδηλώσεις που οργανώνουν και έχουν διάρκεια μια βδομάδα περίπου, αναδεικνύουν την αξία και συμβολή του δέντρου στη ζωή του ανθρώπου.

Το δέντρο είναι στενά συνδεδεμένο με την ίδια μας τη ζωή. Οι σχέσεις και οι δεσμοί του ανθρώπου με το δέντρο είναι τόσο παλιοί όσο και η ιστορία του. Ο άνθρωπος γεννήθηκε μέσα στα δέντρα, βρήκε τροφή και προστασία μέσα στα δάση και για χιλιάδες χρόνια προμηθεύεται από αυτά τις πρώτες ύλες για τις διάφορες εργασίες και δραστηριότητές του.

Στον τόπο μας με τις δύσκολες κλιματικές συνθήκες, τα δέντρα και τα δάση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και αναντικατάστατη αξία. Τα δέντρα με τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης απορροφούν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και την εμπλουτίζουν με οξυγόνο, μειώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αποτρέπουν τη διάβρωση και την ερημοποίηση του εδάφους, προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και εμπλουτίζουν τα υπόγεια ύδατα.

Πέρα όμως απ' όλα αυτά, τα δάση μάς δίνουν και κάτι άλλο εξίσου ανυπολόγιστης αξίας, την ομορφιά τους. Κοντά στη φύση, ο άνθρωπος καταφεύγει για να γαληνέψει την ψυχή του και να αναπαυτεί σωματικά και πνευματικά.

Απλώς φανταστείτε πώς θα ήταν η πατρίδα μας χωρίς δέντρα και δάση!

Η Κύπρος έχει σοβαρούς λόγους να ανησυχεί ιδιαίτερα για τις εξελίξεις στις κλιματικές αλλαγές. Οι προβλέψεις την κατατάσσουν στη ζώνη των περιοχών που είναι πιθανό να ερημοποιηθούν μέσα στα επόμενα 100 χρόνια ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, αν δεν ανατραπεί αυτή η αρνητική πορεία στην αλλαγή του κλίματος. Γι' αυτό τα δάση, που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του φυσικού μας περιβάλλοντος θα πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής.

Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότi και το τελευταίο δέντρο είναι χρήσιμο. Για να συνεχιστεί η ζωή στο νησί μας και στον πλανήτη γενικότερα, πρέπει όλοι να αναλογισθούμε τις ευθύνες μας έναντι του τόπου μας και για τις επόμενες γενιές. Η διατήρηση, η επέκταση και προστασία των δασών μας δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στη σωστή διαχείριση και τα μέτρα που παίρνει το κράτος. Όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά μπορούμε και πρέπει να γίνουμε φίλοι και προστάτες του δάσους. Τα δάση ανήκουν σε όλους μας, ανήκουν στα παιδιά μας, ανήκουν στις μελλοντικές γενιές προς τις οποίες έχουμε υποχρέωση και καθήκον να τα παραδώσουμε ανέπαφα.

Χρειάζεται αγώνας ασταμάτητος, όχι μόνο για την προστασία του πρασίνου που υπάρχει, αλλά και πρωτοβουλία για ν' αυξηθεί το πράσινο.

Πράσινο σημαίνει υγεία!

Γ' αυτό φυτεύετε δεντρά,
καθείς όπου προφτάσει,
κι αφήστε να γενούν χοντρά,
να σχηματίσουν δάση.

Ομάδα μαθητών/τριων του σχολείου μας, ετοίμασε μελέτες που αφορούν τα δέντρα και τα δάση της Κύπρου.

Αυτές παρουσιάζονται ανά θέμα στον πιο κάτω πίνακα:

<u>Τα δάση της Κύπρου</u>
<u>Οι ωφέλειες των δασών</u>
<u>Επιπτώσεις από την καταστροφή των δασών - Εχθροί των δασών</u>
<u>Βιοποικιλότητα των δασών</u>
<u>Ανάληψη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος</u>